



13 af de 18 finnebørn, som deltog i det stiftende møde.

# Jersie-borger med til at stifte klub for finnebørn

*Hillevi Helbo Pedersen kom sammen med 4.000 andre til Danmark under krigen i 1942*

Hillevi Helbo Pedersen, Møllebakken 3, Jersie, er blandt initiativtagerne til »Suomalaislapset Tankassa-Yhdistus«, som oversat til dansk betyder »Foreningen af finnebørn i Danmark«.

Foreningen er stiftet af 18 finnebørn, som sammen med ca. 4.000 andre kom til Danmark under krigen - de fleste i 1942.

Størstedelen vendte dog hjem til Finland igen efter nogle måneders eller få års ophold. Kun ca. 370-380 fik

lov at blive i Danmark som plejebørn, og enkelte blev endnu senere adopteret.

Hillevi Helbo Pedersen kom som fire-årig til Roskilde i 1942. Hun vendte hjem for at gå i skole i Finland, men ville gerne tilbage til Danmark. Det fik hun lov til af sin mor og far i 1947, og hun blev adopteret af en enlig kvinde i Roskilde.

Sammen flyttede de til Solrød Strand i 1948. Hillevi Helbo Pedersen, der i dag er ansat i Vuggestuen Mælkebøtten i Køge, gik i de første to år i landsbyskolen i Solrød, men havde resten af sin skolegang i Køge.

Hillevi Helbo Pedersen fortæller, at foreningens formål er at samle flest mulige af finnebørnene til et årligt møde. I år finder det sted den første lørdag i juni og sandsynligvis i Odense.

Det stiftende møde blev holdt i Haderslev med en tre timer lang sammenkomst på museet. Der var arrangeret en udstilling med finske ting, og der blev holdt foredrag om finsk litteratur samt vist videofilm om Kalevale. Dagen sluttede med en middag hos en af finnerne.

job

Dagbladet  
Mandag d.

29 marts  
1993